

Beste leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) van By de Boarne,

Groep 7-8

In groep 7-8 heeft een wisseling van leerkrachten plaatsgevonden. Juf Margriet heeft om privé redenen vorige week vrijdag afscheid genomen van de klas en het team.

We hebben een goede vervanging gevonden in **juf Mariëlle** (maandag) en **Meester Sven** (dinsdag t/m vrijdag). Hier zijn wij ontzettend blij mee!!

Meester Sven deed binnen de school veel ondersteuning van leerlingen. We gaan onderzoeken hoe we deze ondersteuning nu vorm gaan geven.

gelezen wordt maken de leerlingen uit groep 2, 3 en 4 **mooie stappen** in het leren van de letters en het **lezen** van woordjes!



Sinterklaas



Op 21 november heeft u via Parro informatie ontvangen over het Sinterklaasfeest.

Dinsdag 5 december ontvangen we met z'n allen Sinterklaas. We maken er een onvergetelijke dag van!!

De leerlingen hoeven **geen fruit** mee. Wel brood en drinken voor de lunch.

Bouw

Met Bouw! op de iPad oefenen sommige leerlingen extra met lezen met hulp van **een tutor** uit groep 7 en 8. Na elke vakantie wisselen de tutores. De leerlingen hebben van vakantie tot vakantie een vaste tutor. Zo bouwen ze elk moment verder waar het programma is gebleven. Doordat er 1 op 1

Inval bij ziekte

De griep heerst, we merken dit bij leerlingen en ook een aantal leerkrachten waren de afgelopen periode ziek. Dat is natuurlijk heel vervelend.

Wanneer een leerkracht ziek is, zullen we dit zo snel mogelijk communiceren. Er wordt contact opgenomen met de invalpool van Adenium.

De laatste tijd is de invalpool ontzettend snel leeg en kan het voor komen dat er geen invalleerkracht beschikbaar is.

Wanneer het mogelijk is regelen we een werelddocent. In uiterste nood moeten de leerlingen thuis blijven. Dit hopen we te voorkomen.

Werelddocent

Afgelopen maandag hadden we een werelddocent in de school. Maar wat is nu eigenlijk een werelddocent?

Een werelddocent is iemand die iets van de wereld verteld. Les geeft **vanuit een thema**. Deze docenten hebben passie voor een onderwerp en zijn zeer gemotiveerd om daar iets over te vertellen.

De werelddocent in groep 3-4 heeft de kinderen meegenomen in de wereld van zintuigen, lichaamsdelen en bewegen.

Dit is wat de leerlingen hebben geleerd van de werelddocent:

Kyra: "Ik heb veel geleerd over het lichaam."
"Waar alles in het lichaam zit, zoals je maag."

Lenn: "Ik heb geleerd over lichaamsdelen".
"We moesten lijnen trekken naar de plaats waar het in je lichaam zit, zoals je blaas, darmen, nieren, longen".

Alyke: "We hebben een proefje gedaan met rozijntjes". "Wanneer je een rozijntje proeft met je neus dicht dan proef je het bijna niets."

Een werelddocent komt maar 1 dag invallen.

Trefwoord

Het thema deze weken was veel en weinig. We spraken over genoeg hebben. Hoe voelen mensen zich die te weinig of te veel hebben? Hoe ga je om met spullen. We lazen ook over Amos en de arme Elam. Amos komt op voor mensen die minder hebben. (Uit Amos 3, 4 en 8)

Daarnaast zijn de adventsweken gestart. In elke klas hebben we kaarsen om aan te steken en leven we toe naar kerst.

Zie ook de Parro agenda

5 december	Sinterklaasfeest!
21 december	Kerstfeest. <i>Binnenkort krijgt u hier meer informatie over.</i>
22 december	12.00 alle leerlingen vrij
23 december 2023 t/m 7 januari 2024	Kerstvakantie
8 januari 2024	Naar school

