



NIEUWSBRIEF 14 DECEMBER 2020 By de Boarne

Op school werken we toe naar het kerstfeest. Kerstmis is een lichtfeest, we kunnen er niet omheen. Kaarsjes, sterretjes, verlichte kerstbomen, straten en etalages. Voor veel mensen is Kerstmis het feest geworden van samen binnen, warm, gezellig licht terwijl het buiten koud en donker is. Ook in het geboorteverhaal van Jezus speelt volgens de evangelist Matteüs het licht en donker een belangrijke rol. Letterlijk, omdat het een ster is die in het donker van de nacht de wijzen uit het oosten de juiste weg wijst naar de pasgeboren koning van de Joden. Figuurlijk, omdat Jezus licht brengt in de duisternis en de duistere plannen van Koning Herodes aan het licht komen. Afgelopen weken hebben de kinderen ontdekt hoe het Bijbelse Kerstverhaal de persoon van Jezus in het licht zet als een belangrijke, positieve en hoopvolle belofte in de geschiedenis. Ook hebben we met elkaar gekeken hoe mensen elkaar op een positieve manier in het licht kunnen zetten, door elkaars mooie kwaliteiten en mooie kanten te benoemen, elkaar te waarderen en te voorkomen dat iemand vergeten wordt.



*Eerste kaars, geef je licht als een ster die helder straalt
Tweede kaars, geef je licht aan wie in het donker dwaalt
Derde kaars, geef je licht aan wie niemand anders ziet
Vierde kaars, geef je licht aan wie huilt om veel verdriet
Grote kaars, geef je licht, laat ons zo het Kerstkind zien.
Jij bent licht voor de wereld. Licht!*

Namens het hele team van By de Boarne allen hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2021 gewenst!

Kerstfeest

Helaas kunnen we het kerstfeest dit jaar niet vieren zoals we dit gewend zijn, nl. een viering in de kerk met alle kinderen, ouders en teamleden van By de Boarne. Gelukkig hebben we wel de mogelijkheid gevonden om het feest van de geboorte van Jezus als school met elkaar te vieren.

Dit doen we op **donderdag 17 december van 19.00 uur tot 20.00 uur** in de gemeenschapsruimte van school, alleen met de kinderen en het team.

We verwachten de kinderen die avond tussen 18.45 uur en 18.55 uur op school. De kinderen komen binnen op dezelfde manier als elke dag en worden in de klassen verwelkomd door de eigen leerkracht(en).

Een koor van leerlingen van groep 5 tot en met 8 zingt tussen 18.45 uur en 19.00 uur kerstliederen op het plein aan de voorkant van de school, voor het speellokaal. Jullie als ouders zijn van harte uitgenodigd mee te luisteren, vanaf de gebruikelijke breng- en ophaalplekken en met inachtneming van de 1,5 m. afstand. De ouders van groep 1 en 2 kunnen mee luisteren rondom en nabij de tennistafel op het plein.

Rond 20.00 uur is de viering afgelopen. Graag op de gebruikelijke plaatsen op de kinderen wachten.

Het belooft een bijzondere kerstviering te worden met het zingen van bekende en minder bekende kerstliederen, het aansteken van de kaarsen, het kijken en luisteren naar het kerstverhaal en natuurlijk de kerstuitvoering "Op reis naar Bethlehem" door kinderen van groep 3 tot en met 6.

Kinderpostzegels

In september hebben de leerlingen van groep 7/8 hun best gedaan zoveel mogelijk te verkopen voor Stichting Kinderpostzegels. En aan de opbrengst te zien heeft u goed gekocht, want met veel trots kunnen wij vertellen dat By de Boarne het fantastische bedrag van €3.923,00 heeft opgehaald! Hiermee kunnen wij kinderen in Nederland die geen veilig thuis hebben, helpen met projecten als Kamer voor een Kind en de Warm Welkom Tas. Allen heel erg bedankt!

Vanuit de MR

Beste ouders, verzorgers,

Onlangs hebben we in de MR gesproken over de Kerk School Gezinsdiensten (KSG). I.v.m. de situatie rondom corona hebben we al een tijd lang geen KSG-dienst meer gehad.

Normaliter worden er 2 KSG-diensten per schooljaar georganiseerd. Dit aantal is ter discussie geweest binnen de MR. Aanleiding van deze discussie was enerzijds de extra werkdruk voor docenten om een KSG-dienst voor te bereiden, anderzijds de matige opkomst van kinderen en ouders wanneer een KSG-dienst plaatsvindt. Om deze redenen hebben we als MR besloten dat er voortaan 1 KSG-dienst per schooljaar plaats zal vinden.

Met dit bericht willen we openheid geven over dit besluit. We beseffen wel degelijk dat dit onderwerp gevoelig kan liggen. We hebben daar begrip voor. Voorafgaand aan dit besluit hebben we hier binnen de MR dan ook intensief over gesproken. We willen benadrukken dat het volledig overslaan van de KSG-dienst niet ter discussie staat.

Ik hoop dat er op korte termijn weer een KSG-dienst georganiseerd mag worden en uiteraard hoop ik dat we daar met u allemaal, de kinderen en het team mogen stilstaan bij het geloof dat ons verbindt.

Met vriendelijke groet,

Albert Weststeijn
Voorzitter MR



We wensen iedereen een

FIJNE KERSTVAKANTIE

Kerstvakantie

Vrijdag 18 december start voor alle leerlingen van By de Boarne om **12 uur** de kerstvakantie.

Zoals het nu lijkt zien we de leerlingen allemaal graag 4 januari weer op school. Ieder een fijne vakantie gewenst!



A painting of the Nativity scene. Mary is on the left, holding the infant Jesus in a manger. Joseph is on the right, kneeling. There are two donkeys in the foreground. The scene is set in a stable with a star in the sky.

Uitnodiging voor het Kerstfeest van

pebe By de Boarne

Jezus is geboren en daarom vieren wij feest!

Op donderdagavond 17 december

Van 19.00 tot 20.00 uur

in de gemeenschapsruimte van school.

De kinderen van groep 3 tot en met 6 zullen voor ons een kerstspel opvoeren:

Op reis naar Bethlehem

Verder steken we de Kerstkaarsen aan, luisteren we naar het Kerstverhaal uit de bijbel en zingen we prachtige kerstliederen.

Kortom; het belooft dit jaar een bijzonder, maar fijn en warm

Kerstfeest te worden. **Van harte welkom!**